

De kracht van de Keukentafel



Wie al eens geweest is, heeft het ervaren: de kracht van de keukentafel. De ingrediënten zijn eenvoudig: een tafel en in elkaar geïnteresseerde, luisterende en vertellende vrouwen. De uitkomst: boeiende verhalen en geïnspireerd weer naar huis! Dat wil je toch niet missen?

In de ochtend staat het interview met een Graalvrouw centraal. Vragen zijn: uit welk nest kom je, hoe kwam je bij de Graal, wat heb je zoal gedaan in je leven en hoe is het nu met je?

Na de lunch gaan we met elkaar in gesprek over hoe je je Graal-zijn, je inspiratie en spiritualiteit vorm geeft in je dagelijkse werk en leven. We sluiten af met een meditatie moment.

Datum: vrijdag 12 mei, van 10.30u tot 16u, met inloop vanaf 10u

Plaats: Graalhuis, Nieuwegracht 51, Utrecht

Kosten: vrije bijdrage

Aanmelden: via degraal@planet.nl

Begeleiding: Gezien van der Leest