

Zingen vanuit je ziel



Zingen is heilzaam en van alle tijden en culturen. Zingen verbindt en wekt als vanzelf een gevoel van vreugde op. Tijdens deze avond zingen we inspirerende liederen uit diverse religieuze tradities en in allerlei talen. De liederen zijn eenvoudig, je kunt ze zo meezingen. Door het herhalen krijgen de liederen diepte en worden de woorden ervan voertuigen voor onze diepste aspiraties en verlangens. We laten ons betoveren door de klanken die ons gaandeweg meevoeren naar het hart van ons bestaan.

We zingen liederen uit de tradities van Taizé en Iona, liederen van Hein Stufkens en Josephine Boevé, alsook mantra's en eenvoudige liederen uit andere culturen. Het gaat niet om nieuwe liederen leren, en al helemaal niet om mooi zingen.

Het gaat om je stem gebruiken en in contact zijn met je lichaam, je hart en je ziel. Alvast welkom!



Marian Geurtsen (1965) is theologe en dirigente.

In 2012-2014 heeft ze een training gevolgd in christelijke meditatie en meditatiebegeleiding bij Vacare. Ze werkt als zelfstandig ondernemer op het snijvlak van rituelen, spiritualiteit en muziek.

- Begeleiding:** Marian Geurtsen
Datum: vrijdag 3 februari, 31 maart en 9 juni 2017
Plaats: Graalhuis, Nieuwegracht 51, Utrecht
Tijd: van 20.00u tot 22.00u, inloop vanaf 19.30u
Kosten: €15 per avond, €35 voor de drie avonden
Aanmelden: via degraal@planet.nl; uiterlijk 2 dagen voor de cursus